

De afgelopen tijd werd de wereld een klein beetje wakker toen *hashtag me too* zich over de social media ontrolde. Zoveel mensen, vrouwen ervaren enige vorm van seksueel geweld. De hashtag probeerde een systeem van seksisme, macht en objectivering bloot te leggen. Een giftige cocktail die zich stevig in onze samenleving heeft verankerd. Een verstikkend systeem waar ook transpersonen slachtoffer van worden.

Vandaag herdenken we de 325 slachtoffers van transfobie en geweld die het afgelopen jaar vielen. Zoals Brandi Bledsoe, ze was 32, woonde in de VS en werd in Cleveland doodgeschoten. Of Yasmin Montay, ze woonde in Brazilië, was pas 20 jaar oud en werd doodgeslagen. Of Alessa Flores Mendez, zij werd op 23 jarige leeftijd geslagen en gewurgd in Mexico. Het is maar het topje van de ijsberg, want veel moorden worden niet als zodanig geregistreerd. De transpersoon gaat soms zelfs onder hun oude naam en geslacht het graf in.

Overal ter wereld lopen met name transvrouwen van kleur een groot risico. Ze worden bedreigd, in elkaar geslagen, verkracht en vermoord.

Ook in Nederland.

Eind september werd Bianca vermoord in Arnhem. Bianca kwam uit Venezuela en werkte als sekswerker, dat heeft ze gemeen met de vele andere vermoorde vrouwen. Ruim 60% van hen is van kleur en werkt als sekswerker. Het is vaak het werk waar ze ingerold zijn, ook omdat je als transpersoon maar moeilijk aan een baan komt.

De moord op Bianca kwam maar amper in het nieuws. De Gelderlander besteedde er wel een aantal artikelen aan en vloog ermee ernstig uit de bocht. Hun teksten zijn exemplarisch voor hoe veel mensen denken over transpersonen. Bianca werd niet neergezet als vrouw, maar als man met vrouwelijke kenmerken, als 'shemale'. Om misselijk van te worden.

De krant maakte van een gruwelijke moord een sensationeel stukje. In plaats van context te geven, bijvoorbeeld door te vertellen dat zo'n 40% van de transpersonen ernstige discriminatie op de arbeidsmarkt ervaart, van ontslag of niet aangenomen worden tot pesterijen op de werkvloer. Sommigen solliciteren honderden keren, zonder resultaat. Of door uit te leggen dat ongeveer de helft van de transpersonen geweld, seksueel geweld, schelden en belediging meemaken. Dat vooral transvrouwen van kleur in het sekswerk groot gevaar lopen om tegen een gewelddadige man aan te lopen. Uitpluizen hoe racisme, transfobie en homofobie zich tot elkaar verhouden. Het waren allemaal interessante invalshoeken geweest voor een achtergrond artikel over de moord op Bianca.

Maar het ging over haar lichaam. Over hoe dat in elkaar zit. Want dat willen de mensen weten. De journalisten, en met hen een deel van de samenleving vinden dat zij 'eigenlijk een man is'. Ze is een bedrieger, want met kleren aan ziet ze er 'op en top vrouw' uit. Het idee dat wat je bent bepaald wordt door wat er bij geboorte tussen je benen zat, zit stevig verankerd in onze hoofden. Als je daar tegenin gaat ben je al snel een fraudeur. Je doet je voor als iemand die je niet bent, vindt men. Ze

zien niet in dat deze transvrouwen juist opgehouden zijn met toneel spelen en als zichzelf zijn gaan leven.

Dat verhaal van de fraudeur zie je veel terug. Op TV en in film zie je dat transpersonen verplicht 'uit de kast' moeten komen voordat ze gaan daten. Heteroseksuele mannen die daten met een transvrouw raken vervolgens in een crisis, want zijn ze dan opeens homo omdat ze deze vrouw leuk vinden? Deze mannen voeren het in de rechtszaal ook aan ter verdediging, ze raakten in paniek en sloegen haar daarom dood.

325 slachtoffers het afgelopen jaar. Weer meer dan vorig jaar. Heel veel jonge mensen die aan het begin van hun leven stonden. Die eindelijk de stap durfden te maken om te gaan leven zoals ze zich voelen. Heel veel jonge vrouwen van kleur. Heel veel jonge sekswerkers.

Transfobisch geweld maakt vele slachtoffers. Vandaag herdenken we hen die vermoord werden. Maar laten we ook niet vergeten welke sporen transfobisch geweld achterlaat bij al die andere transpersonen; mannen, vrouwen, non-binaire mensen. Ernstige psychische problemen, angst, en ook zelfmoord.

De ideeën die leven over transpersonen, dat ze de boel bedriegen, dat ze eigenlijk een man (of een vrouw) zijn. De precaire positie van sekswerkers, die niet voor vol worden aangezien. Het seksisme en

racisme in onze samenleving, de homofobie; het hangt allemaal met elkaar samen.

*En het is dodelijk.*